

## Resume af fredagsprædiken af Hazrat Khalifatul-Masih V holdt 22-02-2019

---

(Fandt sted i Bait-ul-Futuh, London)

### **Musleh Mau'ood<sup>ra</sup>**

Huzoor<sup>aba</sup> indledte sin fredagsprædiken med *tashahhud* og Al-Fatihah.

Herefter sagde Huzoor<sup>aba</sup> at den 20. februar fejres i Islams Ahmadiyya Menighed som Yaum-e-Musleh Mau'ood. I denne forbindelse talte Huzoor<sup>aba</sup> om Hazrat Mirza Bashiruddin Mahmood Ahmad Al-Musleh-ul-Mau'ood<sup>ra</sup>. Huzoor<sup>aba</sup> sagde at profetien om Musleh Mau'ood var et storslået tegn til støtte for Islam og den Hellige Profets<sup>sa</sup> sandhed. Huzoor<sup>aba</sup> talte herefter om begivenheder i Hazrat Musleh Mau'oods<sup>ra</sup> liv som viser at Allah på trods af store prøvelser styrkede ham og skænkede ham de storslåede kvaliteter som den Lovede Messias<sup>as</sup> havde forudsagt i profetien om Musleh Mau'ood.

Da Hazrat Mirza Bashiruddin Mahmood Ahmad<sup>ra</sup> var barn oplevede han smertefulde sygdomme, som for eksempel en øjensygdom som gjorde ham næsten blind. På grund af denne øjensygdom kunne han stort set intet præstere i skolen eller studere noget som helst. Hvad angik hans grundlæggende religiøse lære så udpegede den Lovede Messias<sup>as</sup> Hazrat Maulawi Nooruddin<sup>ra</sup> til at lære ham Koranen og Hadith. Men alt i alt var det meget svært for ham at læse og lære. Dette bekymrede dog ikke den Lovede Messias<sup>as</sup>, for Allah den Almægtige havde meddelt ham at hans søn, som skulle blive Musleh Mau'ood, ville blive fyldt til randen med religiøs såvel som sekulær viden. Og på trods af sin svære skolegang begyndte Hazrat Mirza Bashiruddin Mahmood Ahmad<sup>ra</sup> allerede i sine sene teenageår gradvist at manifestere disse kvaliteter. Som 19-årig holdte han

en tale til Jalsa Salana som forbløffede lytterne på grund af den dybe viden og visdom den udstrålede. Talen var et bevis på hans gudgivne viden.

Ligeledes blev han skænket en stor kærlighed til Allah i en meget ung alder.

En sahabi af den Lovede Messias<sup>as</sup> har berettet, at han en nat tog til Mubarak Moskéen. Her så han en skikkelse i mørket græde i sin bøn på så sorgfuld en måde at han også selv blev følelsesladet og begyndte at bede. Denne sahabi bad i længere tid og afsluttede sin bøn. Men personen, hvis sorgfulde bønner havde påvirket ham til at bede, lå stadigvæk nedkastet i bøn. Han tænkte hvem denne person dog kunne være. Da den ukendte person omsider efter lang tid blev færdig med sin bøn og rejste sit hoved, så han, at det var Mian Mahmood<sup>ra</sup>. Denne sahabi spurgte:

“Mian! Hvad har du bedt Allah om i nat?” Mian Mahmood<sup>ra</sup> svarede:

‘Jeg har blot bedt: “O Allah! Genopliv Islam foran mine øjne”’

Dette viser hvilken kærlighed til Allah og Hans religion han ejede i selv så ung en alder.

Huzoor<sup>aba</sup> afsluttede med en længere bøn af Hazrat Musleh Mau‘ood fra 1909. Den sidste del af denne bøn fremlægges nedenfor:

“O min Gud, Jeg nedkaster mig selv foran Dig med min inderligste hjertesorg og sande lidenskab og beder Dig at du hører min bøn og mit kald. O min Ophøjede Gud! Mit folk er døende. Red dem fra den spirituelle død. Hvilket forhold har jeg til dem hvis de blot er ahmadi-muslimere ved navn? Hvad gavner de mig, medmindre deres hjerter og bryst er rene og fyldte med kærlighed? O min Herre! Rens dem ud af Din nåde og barmhjertighed. Giv dem en lidenskab og passion som sahaba. Må de være rede til at ofre sig for Din ære og for den Hellige

Profets<sup>sa</sup> ære. Må Din Messias'<sup>as</sup> bønner gå i opfyldelse for dem og må hans rene og sande lære blive en del af deres hjerter. O min Gud! Red mit folk fra enhver prøvelse og sorg og beskyt dem fra alle slags problemer. Skab store hellige folk blandt dem. Må de blive et folk som Du har vist velbehag og må de blive en gruppe som Du har udvalgt for Dig Selv. Må de være beskyttet mod Satans kontrol og må englene altid nedstige over dem. Velsign dette folk indenfor både det spirituelle og det sekulære. Velsign dem, velsign dem, O Du verdens Herre.”

Huzoor<sup>aba</sup> bad til sidst for at vi formår at forstå dybden i denne bøn og blive sande ahmadi muslimer.