

## Resume af fredagsprædiken af Hazrat Khalifatul-Masih V holdt 07-02-2020

---

### Profetens<sup>sa</sup> Sahaba<sup>ra</sup> ved Badr

#### Hazrat Muhammad bin Maslama Ansari<sup>ra</sup>

(Fandt sted i Mubarak Moskéen i Islamabad England)

Huzoor<sup>aba</sup> indledte sin fredagsprædiken med *tashahhud* og Al-Fatihah.

Herefter berettede Huzoor<sup>aba</sup> om en sahabi af den Hellige Profet<sup>sa</sup> som fik æren af at deltage i Slaget ved Badr. Hans navn var Muhammad bin Maslama<sup>ra</sup>. Han var en af de sahaba som blev udpeget til at dræbe Abu Rafe' og Ka'b bin Ashraf som var to farlige fjender af Profeten<sup>sa</sup>, som opildnede til voldeligt oprør mod Profeten<sup>sa</sup> og muslimerne. For at redde Medinas befolkning fra sådan et voldeligt oprør, som ville føre til at mange uskyldige menneskers død, fik Profeten<sup>sa</sup> som statslig leder af Medina disse personer henrettet.

Ka'b bin Ashraf var jøde. Hans far var en araber, som havde giftet sig med en jødisk kvinde, nemlig Ka'b bin Ashrafs mor. Ka'b bin Ashraf var meget populær blandt jøderne, og ansås for at være leder af alle de jødiske stammer i Arabien. Han havde, med andre stammer som hjælp, planlagt et voldeligt oprør mod muslimerne. Dette var udover mange andre forbrydelser som han allerede havde begået tidligere, som inkluderede mordforsøg mod Profeten<sup>sa</sup>. Da Profeten<sup>sa</sup> havde modtaget de fornødne beviser om hans forbrydelser og fremtidige ondskabsfulde planer, udvalgte han Hazrat Muhammad bin Maslama<sup>ra</sup> og få andre sahaba til at dræbe Ka'b bin Ashraf; men de måtte ikke gøre det åbenlyst. Hvis de henrettede ham åbenlyst, ville det have skabt oprør fra jøderne og deres allierede; for Ka'b var deres leder; og dette ville resultere i en større konflikt og mange menneskers død. Derfor var det viseste at dræbe

ham på en stille måde. Hazrat Muhammad bin Maslama<sup>ra</sup> og de andre sahaba, som var udnævnt til opgaven, lavede en aftale om at mødes med Ka'b bin Ashraf på et afsidesliggende sted. De havde planlagt mødet på en måde, så han ikke vidste at de i virkeligheden ville dræbe ham, men troede at de kun ville lave en aftale med ham, som indebar at de skulle pantsætte deres våben hos ham. Da de mødtes med ham den skæbnesvangre dag, så han det ikke som en trussel, at de havde deres våben med. De talte lidt med ham, og ved første chance udførte de et pludseligt angreb på ham med sine sværd, så han, uden at kunne nå at reagere, døde på stedet. Næste dag kom de jødiske ledere til Profeten<sup>sa</sup> med en klage vedrørende det der var sket med Ka'b. Profeten<sup>sa</sup> fremlagde alle Ka'bs forbrydelser for dem, og argumenterede for, at han i det tilfælde var den straf værdig som han fik. Ligeledes havde han underskrevet en fredspagt med muslimerne, og på trods af dette havde han søgt at dræbe Profeten<sup>sa</sup> og uskyldige muslimer. Da den jødiske delegation hørte Profetens<sup>sa</sup> forklaring, indså de at han havde ret, og trådte tilbage fra deres klage. Profeten<sup>sa</sup> formanede dem til i fremtiden at overholde deres fredspagter.

Huzoor<sup>aba</sup> fremlagde herefter argumenter for at Ka'b bin Ashrafs henrettelse blev udført i fuld overensstemmelse med retfærdighed og visdom. Et par af disse argumenter fremlægges her. Som nævnt tidligere havde Ka'b udført og planlagt meget grove forbrydelser mod muslimerne, hvilket der var fornødne beviser på. Hvis Profeten<sup>sa</sup> ikke søgte at straffe ham for hans forbrydelser, ville det resultere i mange uskyldige menneskers død i stedet. Først og fremmest var den Hellige Profet<sup>sa</sup> statslig leder af Medina, og var valgt på demokratisk vis af Medinas stammer. I dette tilfælde var det hans pligt at beskytte samfundet fra forbrydere som Ka'b og straffe dem, hvis nødvendigt. Dette var hans fulde ret og pligt. Ka'b var ikke blot en normal forbryder. Han var en meget farlig mand, som havde været vidt omkring, og mødt diverse stammer i Arabien, bl.a. Quraish, for at

opildne dem til at angribe muslimerne og udrydde dem. Han havde på et tidspunkt inviteret Profeten<sup>sa</sup> til spisning med det formål at snigmyrde ham, hvilket mislykkedes. Han havde spredt had i samfundet mod muslimerne, inklusive Profetens<sup>sa</sup> hustruer. Alt dette gjorde han på trods af at han havde underskrevet en fredspagt med muslimerne. For at rede resten af samfundet fra at uskyldige menneskers blod blev udgydt, havde Profeten<sup>sa</sup> ingen anden udvej end at få ham henrettet. Dette kunne han dog ikke gøre åbenlyst, for så havde de jødiske stammer gjort oprør, og dette havde haft den helt modsatte effekt af hvad Profeten<sup>sa</sup> ønskede, nemlig fred og beskyttelse mod større blodsudgydelse. Derfor var den mest hensigtsmæssige metode at få Ka'b dræbt i skjul, så det ikke skabte oprør og konflikt. Dette er præcist hvad Profeten<sup>sa</sup> gjorde, og resultatet var at selv de jødiske ledere, som kom til Profeten<sup>sa</sup> dagen efter Ka'bs død, måtte indrømme at Profeten<sup>sa</sup> havde ret til det han havde gjort. Hvis han havde gjort noget forkert, eller på en forkert måde, havde de protesteret, men det gjorde de ikke. Dette viser at Profetens<sup>sa</sup> henrettelse af Ka'b bin Ashraf var i fuld overensstemmelse med retfærdighed og visdom.

Huzoor<sup>aba</sup> sagde at han ville fortsætte med at berette om Hazrat Muhammad bin Maslama<sup>ra</sup> i en fremtidig tale.